

Değerli Dostlar,

2010 yılını da Odamızda, ülkemizde ve dünyada yaşanan olumlu - olumsuz gelişmelerle tamamladık.

2010 2011

Mesleğimizin paylaştırılma çabası, AKP hükümetinin çevreyi salt bir rant alanı sayarak çevre faciasına neden olan projelerin "ben yaptım oldu" tavrıyla hayata geçirme çabaları, işsizlik ve yoksulluk oranlarındaki artış, kültürel ve sosyal haklarda yaşanan belirsizlik ve daralma, halkımızda soru işaretleri yaratan ve sonuçlandırılmayan davalar, üniversitelerde, basında ve yargıda artan baskılar, Meksika Körfezi'nde ve dünyanın diğer bölgelerinde kapitalist ekonomi anlayışının yarattığı çevre felaketleri ve savaşlar zihinlerimize adeta kazındı.

Yaşamımızı, dünyamızı tüketen bu sorunların tekrar yaşanmaması özlemi ile girdik 2011'e...

Son günlerde Ortadoğu'da ve çevre ülkelerde yaşanan çatışma ve "bir dönemi kapatma" çabaları ise 6. Filo'nun ABD tarafından bölgeye gönderilmesi ile hepimizin kafalarında soru işaretleri yarattı. Bu coğrafyada artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı kesin... Diktatörlerin devrildiği ve yerine yeni hakça paylaşan, sosyal devletlerin kurulduğu bir süreç yerine; sömürü imparatorluğunun belirlediği ideolojik aygıtların bu ülkelerde tahsis edilmesi hiç kuşkusuz dünya halklarının korkulu rüyasıdır.

Öte yandan, süre giden ve çeşitli isimlerle adlandırılan davaların uzaması, halen belirsizliklerin çözülmemiş olması ve dava süreçlerinin çeşitli spekülasyonlarla sürdürülmesi ülkemizde ciddi huzursuzluklara neden olmaktadır. Kamuoyunun zihninde ve vicdanında yaratılan soru işaretlerinin bir an önce çözülmesi ve Türkiye'nin yakın tarihinin aydınlatılması ülkemizin demokratikleşme sürecine katkı sağlayacaktır.

Doğayı alınıp satılan bir meta olarak gören yaklaşım ise ülkemizin yönetiminde yer almaya devam etmektedir.

2011 yılında, yaşamın geleceğini gözetten bir enerji politikasının belirlenmesi, pervasız HES projelerinin

ve nükleer santral yapma çabalarının önüne geçecek ve sağlıklı bir çevrede yaşama hakkımıza dair umutlarımızı yeşertecektir.

Öte yandan, Odamızın 2010 ve 2011 yılında elde ettiği kazanımlar, tüm bu umutların hayata geçirilebileceğine dair heyecanımızı daha da arttırmaktadır.

2011'in ilk çeyreğine, kamu yararı gözeterek açtığımız iki davanın sonuçlanması ile girdik. 16.05.2009 Tarih ve 27230 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Elektronik Haberleşme Cihazlarına Güvenlik Sertifikası Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliği'nin yürütmesinin durdurulması için açtığımız dava sonucunda, mahkemelerce baz istasyonlarının insan sağlığına zararlı olduğu kabul edilerek yönetmelik kapsamında oluşturulan tüm güvenlik sertifikaları geçersiz hale gelmiştir. Bunun yanında Çevre ve Orman Bakanlığı'nca yayımlanan Çevresel Etki Değerlendirmesi(ÇED) Yönetmeliği'nde yer alan "Kapsam Dışı Projeler" başlıklı Geçici 3. Maddesi'nin yürütmesi, açtığımız dava sonucunda Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu'nca durdurulmuş ve 1993 yılından önce planlanan projelerde de ÇED zorunluluğu getirilmiştir.

Toplum çıkarlarını gözetten davalarımız, Odamızın dik duruşu ve halk sağlığını gözetten mücadele anlayışımız ile kamu yararı doğrultusunda sonuçlanmıştır.

Gökyüzüne düşen ilk cemre ile baharı müjdelerken, hakça paylaşan, işsizliğin, yoksulluğun son bulduğu, herkesin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkına kavuştuğu, sosyal ve kültürel haklarda genişlemelerin yaşandığı bir Türkiye ve dünya özlemini hayata geçirmek ellerimizde!...

Saygılarımızla,

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
10. Dönem Yönetim Kurulu